

22.5.2016

Hej Jørgen!

Jeg har lige set, at du har en hjemmeside om Toro Oil. Mit navn er Svend Nicolaisen.

Jeg var ansat som sælger for Toro Oil i ca. 3 år. Jeg mener det var fra 1958 - 1961, men husker ikke helt. Jeg kørte i det Sønderjydske område. Blev anbefalet stillingen af jeres sælger Helmuth Knøs fra Kirke Hørup på Als (død). Jeg fik ansat yderligere 2 sælgere, nemlig: Hans Glawion fra Gråsten - og Kresten Pahuus fra Åbenrå (død).

Fra kontoret husker jeg kun Frk. Møller og Henry Tønnesen. Lever de endnu? Jeg mener, at Tønnesen var født på Fyn.

Jeg husker første gang Tønnesen besøgte mig - i sin gamle Folkevogn. Næste gang havde han købt en gl. Mercedes 180, som larmede værre en et damplokomotiv.

En af Toro Oils sælgere, som boede i Heltborg ved Hurup i Thy, var syg, så derfor var Tønnesen og jeg taget til Thisted, hvor vi boede på Hotel Ålborg. Dagen lang var vi på kundebesøg i området.

Jeg har også besøgt Toro Oil på Bredgade i København. Tønnesen havde jo fortalt os, at Toro Oil var et meget stort firma, med eget raffinaderi i England, så jeg kiggede efter det største reklameskilt i Bredgade. Fandt dog en port hvorpå der stod Toro Oil Corporation.

Jeg gik ind gennem porten. Så en trappe op til første sal, hvorpå der stod Toro Oil Corporation ingen adgang. Jeg gik videre og tænkte, der må da være en hovedindgang. Jeg fandt kun en mand som sprøjtemalede nogle Gulf-tromler.

Jeg blev både skuffet og gal. Nu havde Tønnesen reklameret for dette mægtige firma Toro, med eget raffinaderi, og så var det hele falsk. Nå, jeg dristede mig op af trappen - og spurgte efter Henry Tønnesen. Det viste sig, at den person som tog imod mig var frk. Møller og det var sandelig ikke en god modtagelse jeg fik.

"Nicolaisen" sagde hun. "Hvordan kan De finde på, at komme her uanmeldt."

I det samme kom Tønnesen og han sagde: "Nicolaisen, De må gå nu, her kan De ikke komme uanmeldt." Så gav han mig en cigar direkte fra kassen og jeg kørte hjem igen.

Jeg har ikke haft kontakt med Toro Oil siden.

Mange hilsner fra

Svend Nicolaisen



Nutidigt foto af Svend Nicolaisen på ferie i Marokko