

Benny Nielsen fortæller om sin barndom i Holmbladsgade 93:

Der knytter sig nogle sjove historier til adressen.

Jeg boede selv i stuen til højre fra 1942 frem til ca. 1962. Der var 4 lejemål i ejendommen som blev styret med hård hånd af "gamle fru Olsen"

Hun elskede at jage os børn med stokken svingende i venstre hånd, når hun syntes vi støjede for meget eller drillede hende når hun sad i vinduet på 1. sal og gloede på os.

Dette stoppede da hun blev så dårligt gående at hun ikke længere kunne komme ned af trappen ! Så var det endnu sjovere at drille hende !!!

Man kom ind fra gaden gennem en åben port. Der var to små haver foran og midterpartiet var tidl. overgroet med en flot vildvin, men den blev fjernet midt i eller slut i tresserne.

Inde i den brostensbelagte gård var der opgang til de 2 lejemål på 1. sal

I min tidligste barndom var der i gården 3 garager som blev udlejet til dem der dengang var så velhavende at de havde råd til bil. Bl.a. en lokal slagter og en politbetjent der selv byggede sig en smart sportsvogn!

Længere bagude var der opstaldet trækvogne til udlejning ! Og der var en hønsegård hvor jeg har set "gamle Ole" slagte høns som efterfølgende løb forvirrede rundt UDEN hoved !

Der var naturligvis lokum i gården, som mange andre steder på den tid. Og rotterne dansede ballet i sneen om vinteren!

På et tidspunkt blev dette areal (ca. omkring 1950) inddraget til byggeri af en stor garage til TAXA med tilkørsel fra Prags Boulevard.

Fotoforretningen (Weiles Foto) var tidl. ejet af "slikmutter" som slogte ispinde og dejlig lakrids til os unger. Hendes eget barn, en dreng på vores alder, blev holdt på sikker afstand af os "proletarer".

Med venlig hilsen
Benny
(Juli 2007)