

Fællessangen her brugte vi ved en næstenspontan indflytningsfest på gangen på 1. sal, da Personalekursus var flyttet fra TV-Byen over på Østmarken og blev til Danmarks Radios Uddannelsescenter, kaldet DR-U.

Den er tilegnet *Uffe Hansted*. Han var den dynamiske koordinator som fik ombygning, indretning, møblering og ud- og indflytning til at fungere nærmest gnidningsløst.

Melodien er Molak, molak, mak mak mak ...

DR-Uffes Sang / Fremført ved indvielsen 25. marts 1988

Da personale-kurserne de blev en del for store,  
så var der én som ej er spag og som kom straks til orde:  
"Jeg tar ud som pionér,  
bare vent og se hvad sker,  
jeg kan skaffe plads til fler!"  
- det' ham der hedder UFFE.

*Udtaltes  
den gang  
D.R.U.*

Og DR-U det flytted ud og ind og alt var klaret  
(i hverfald næsten). Når man spør, så kender Uffe svaret:  
Hvor er nu min mødestol?  
Hvem har taget min sti'reol?  
Hvorfor er der ingen sol?  
- det skaffer ham dér UFFE.

Og når vi mangler navneskilt, lidt sæbe og to hylder,  
en ledning uden Luxo og en skærm som intet fylder,  
grønne planter og lidt jord,  
superæg og gæstebord,  
otte pilsner i en snor  
- så kalder vi på UFFE.

Og mangler studierne lyd og kaffedåsen kaffe,  
og tror du kunst til væggene er nogen kunst at skaffe?  
Savner du en lille krog,  
tre kompendier og en bog,  
frokostknald og grydelåg?  
- det fixer vores UFFE.

Og hvis vi har et bord til seks, men stadig savner gæster,  
og alt er helt i orden nu, men hvor er vores fester?  
Hov, det er jo nu i dag!  
Uffe er den bedste knag.  
Tak, det er hvad han skal ha'  
- han har fortjent et landsted ....