

13.11.2007

Hello !

På lidt mystisk vis er jeg kommet ind på din hjemmeside om Toro Oil - hvor du efterlyser flere oplysninger om bl.a- M.B.Cohn.

"Lokummet brænder !" - - var een af de første historier min morfar, Bernhard Cunild fortalte om mine uartige onkler - der havde sat ild til fyrværkeri på Lokummet i gården !

Jeg husker stadig butikken i kælderen og den særlige duft der var, af noget i retning af tjære - - !

Jeg har en artikel om M.B.Cohns 100 års jubilæum - og lidt forskelligt om morfar og familien og er iøvrigt ved at skrive erindringer til mine børnebørn - - (jeg er lige blevet 80 år !)

Hvis det stadig har din interesse - jeg kan se at du har mange ! ! - vil du måske lige kontakte mig .

birtetrolle@compaqnet.dk

med venlig hilsen

Birte Trolle-Christensen

19.11.2007

Historien om "Lokummet brænder" - foregik omkring 1906 - og onkel Cecil og Francis,- kom på kostskole bagefter ! Hvor det [*lokummet/JG*] stod ved jeg ikke - men sandsynligvis blev det nedlagt efter den historie (mormor og morfar havde 7 børn, min mor var den ældste.-)

Det var forkert jeg skrev "kælderen" - Morfars (Bernhard Cunild) s butik lå bare et par trappetrin ned - der hvor der nu er en forening med handicap (husker ikke hvad den hedder) [*Samfundet og Hjemmet for Vanføre; nu: SAHVA/JG*] - men det var M.B.Cohns butik med skibsprovantering og maskindele til skibsfarten - hvor de ejede de fleste af bygningerne på hjørnet af Bredgade og Toldbodvej - som nu hedder Esplanaden.

Jeg ved intet om Toro Oil - men morfar handlede med "Fiskes oil", som jeg ved, havde en afdeling i Malmø .

Jeg ved ikke hvor interessant det er for dig med en kopi ang. slægten Cohn , (Morfar tog navneforandring til Cunild) men Meir Baruch Cohn - var bl.a. russisk konsulatagent - hvilket kan kædes sammen med Retauranten "Cafe Petersborg" som havde en lille reklamefolder om tilhørsforholdet til Russerne ! (Broderen Semmy - var tolk for zaren - siges der !)

Foreløbig sender jeg en kopi af en artikel om M.B.Cohns hundredårsjubilæum -med posten,- som du må beholde.

Mormors søster (Anna Lindberg) boede i den øverste lejlighed i Bregade 76, hvor vi elskede at komme- for hun lavede hjemmelavede chokolader og havde selv en butik i Fredeiksborggade - oppe fra hendes vinduer kunne vi kigge ned til pigerne, der sad og pillede rejer i restaurant "Grønningen"s køkken, - og vinke ned til morfar.

Forhåbentlig er du nu rask igen efter influenza
- så mange venlige hilsner fra Birte T-C

20.11.2007

Meir Baruch Cohn døde i 1891 uden at efterlade børn. Broderen Semmy Cohn fortsatte som eneindehaver - til 1902 hvor han optog sine 2 sønner Alexis og Bernhard (min morfar) som medindehavere. Bernhard trak sig tilbage,i en sen alder, - men efter Alexis død, blev firmaet omdannet til aktieselskab og Bernhard

trådte til som administrerende direktør. Min far (Max Lewisohn = svigersøn til Bernhard) havde en fætter : Kai Oppenheim, landsretssagfører , som tog sig af det juridiske - og så vidt jeg husker var det ham, der kendte konsul Glad og det er antagelig ham og min far og onkel Kai der købte nogle af aktierne - men det er ikke stensikkert.!

I sept. 1943 blev morfar indlagt på Gentofte amtsygehus - tirsdag d.28 sept besøgte mor ham , uden at ane at det var sidste gang de sås, -.for den 29 sept. flygtede vi til Sverige, og han døde den 13. oktober. - men det er så en anden historie !

Mormor hed Ludovica Lindberg - og hun og morfar havde 7 børn. Jenny (min mor) tvilling til Andrew - efter dem kom : Cecil - Elsa - Francis - Semmy - og Helmer.

Politiet der altid var tilstede i det berygtede kvarter omkring Borgergade og Adelgade - udtalte "Det er nok Cohn-drengene der er på spil !" da de hørte om Lokummet der brændte - - jo det var så Cecil og Francis der igen havde været lidt for opfindsomme !

Den ejendom jeg bor i på Øverødvej i Holte bliver administreret af ejendomsselskabet "Bricks", hvis afdeling i København har til huse BREDGADE 76 a ! (Det lyder som om ringen er sluttet !)

Hvem er du ? botsset fra med i Toro Oil og Storno og højskoleunderviser fotograf og - - ?- jeg kan ikke finde ret meget om dig selv ? hvor gammel er du - du kan vel ikke ha rundet de 80 - som jeg ?

(har først lært computer at kende for 3--4- år siden- så det er MEGET begrænset hvad jeg kan finde ud af !) Men tak for mange gode grin på din hjemmeside !

Mange venlige hilsner fra Birte T.C.

21.11.2007

det er da helt O.K. at lave et resume til din hjemmeside, - gør du bare det.

ALTSÅ !! "sæføli" skiftede morfar navn FRA Cohn - TIL Cunild.

Mormor var født Lindberg - hele hendes slægt havde boet i Nyboder og tilhørte "Holmens faste stok" ! Hun var ikke begejstret over den jødiske familie-relation p.g.a jødeforfølgelserne, og da hendes ældste datter giftede sig med en Lewisohn - ku det være nok - - og Cohn blev til Cunild.!

21.11.2007

Hello again ! Cohn blev til Cunild ja !

Det siges at det var Meir Baruch der byggede hjørneejendommen, hvor "Grønningen" lå. - der skulle sidde et relief oppe på facaden, hvor der står M.B.COHN - da jeg kiggede efter forleden dag, var hele ejendommen pakket ind i Plastik.

M.B.C. døde 22-2-1891 i Bredgade 70 st. Semmy C.døde12-7-1910 i Bredgade 68 [Bredgade nr. 68-70 hedder i vore dage nr. 76-78/JG]

- MEN fra 1868 til 1876 boede de Tolbodvej 22 hvor morfar Bernhard blev født. Han og mormor boede i samme nabolag, med deres 7 børn og diverse tjenende ånder - de havde sommerhus på Strandvejen i Skodsborg, hvor vi tilbragte meget af min barndom - men vi boede selv på Trepilevej i Tårnbæk - hvor jeg er født - og senere på Høyrups alle 25 i Hellerup.

Rodekontoret grinede vi megt af - - - tænk at ha et helt kontor, bare til at rode i !!
- men det var jo kun når vi besøgte chokolade- mosteren øverst oppe, at vi kom der !

December 1967 - mens du spiste frokost i "Petersborg" - var jeg 40 år og ventede mit første barn - en søn - men osse det, er en helt anden historie ! Et par år efter fik jeg en datter - og nu har jeg 6 vidunderlige børnebørn !
Har du børn/ børnebørn ?
venlig hilsen fra Birte.

21.11.2007

Altså nu er jeg jo et ældre damemenske - der af og til går med stok - så jeg er ikke meget for længere vandreture - men jeg synes det vil være hyggeligt at mødes, hvis du alligevel kommer til Københavnstrup til foråret. Ja,- evt. på "Cafe Petersborg". Måske kan jeg få ejendoms-selskabet Bricks til at åbne porten i nr 76. Den er nu med dørtelefon og aflåst. Det er de fleste nu-om-stunder !

Jeg har slået ret mange kolbøtter i mit liv - det er en længere historie som altså ER la-a-a-a-ng!

Men alt i alt har jeg været utrolig heldig, og er en særdeles glad mormor-farmor-mor-sviremor der fejrede sin 80 års dag på Mauritius sammen med børn og børnebørn ! (Vi var 11!)

Men tak for go` kommunikation ! lad os bare fortsætte - det da ret hyggeligt !
ha det godt ! venlige hilsener fra mig : Birte.